



YIL: 5 SAYI: 17 EYLÜL 1998

BÜLTEN

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ YAYIN ORGANI



EYLÜL 1998

Yıl: 5 Sayı:17

MMO Gaziantep Şubesi
Adına Sahibi
Ali PERİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esvet HAKSAL

Bülten Yayın Komisyonu:
Serap ÖZPOLAT
Yusuf TOPAL
A.Haluk ÖZDEMİR
A. Murat UYGUN
Gülfer KARAKUZULU
Bekir İNCEBİYİK

Gönderilen yazıların
yayınlanıp
yayınlanmamasına TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Gaziantep Şubesi Yönetim
Kurulu karar verir.

Yayımlanan yazılardaki
sorumluluk yazarlarına, ilan
ve reklamlardaki sorumluluk
ilan veren kişi ve/veya
kuruluşa aittir. Bülten
gönderilen çeviri yazılarının
kaynağı mutlaka belirtilir.

Gönderilen yazılar
iade edilmez.

Dizgi ve Sayfa Düzeni :
Aydın ŞAHAN

Baskı:
FORM Maatbacılık Ltd. Şti.
Gazi Muhtarpaşa Bul. No:15
Tel: (342) 220 25 16 (pbx)
GAZİANTEP
Yönetim yeri:

İncilipınar Mahallesi
Nail Bilen Caddesi
M.Tahtacı İş Merkezi
Kat 2 GAZİANTEP

Telefax : 0 (342) 230 44 77
230 52 92

E-Posta: gaziantep@gaziantep.mmo.org.tr

Baskı Sayısı:1000 Adet

1998 Yılı Reklam Bedelleri

Arka Kapak : 20.000.000TL.
İç Kapak : 15.000.000TL.
İç Sayfa : 10.000.000TL.
İç Sayfa(1/2) : 5.000.000TL.

*Fiyatları KDV dahildir.

SUNUŞ

SEÇİM YASASI- YARGI REFORMU

Demokrasi "halkın egemenliği, doğrudan ya da temsilcileri vasıtasıyla uyguladığı siyasi rejimin adı" olarak tarif edilir. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir. Biz de kendimizi Ankara'daki milletvekillerimiz marifetiyle yönetiyoruz.

Öyle yönetiyoruz ki enflasyon, yolsuzluklar, usulsüzlükler, çeteler hayatımızın - günlük yaşantımızın birer parçası oldu. Hergün yeni bir rezaletle tanışıyor, bir gün öncekini unutuyoruz.

65 milyonluk bu ülke Cumhuriyetin 75. yılı kutlamaları için 65 yıl öncesinin marşına, Onuncu Yıl Marşı'na sığınıyor, yeni bir marş yaratacak morale bile sahip değiliz.

Siyasetin tükendiği, hükümetin sıkıştığı bir belirsizlik ortamında 1999 Nisan'ında "seçim" kararı alındı. Erken seçim için el kaldıran 448 milletvekili bir gün sonra hakikaten seçim yapılacak mı tartışması başlattı. Sonra yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılması uygun mu, değil mi? tartışması. Teknik ayrıntılar tartışılırken özü unutturuyorlar. Sayısal ve süresel ayrıntılar elbette tartışılın ama halkın en geniş anlamıyla iradesini temsil edebilme imkanını sağlamak üzere siyasi partiler yasası da, seçim yasaları da tartışılın.

-Milletvekili adaylarını liderler değil, önseçimle örgütler belirlesin.

-Tercihli oy sistemiyle halkın iradesini temsile olanak sağlansın.

-Bakan olanın milletvekilliği düşsün.

-Milletvekili dokunulmazlığı yarıdan kaçmanın yolu olmaktan çıkarılsın.

-Bakanlık sayısı azaltılarak liderlerin ulufe dağıtılmaları önleinsin.

-Yerel yönetimlerin yetkileri artırılsın.

Siyaset yapma liderler egemenliğinden kurtarılmalıdır.

Ülke aydınlarının sahaya inmeleri, siyasete yön vermeleri zorunlu hale gelmiştir.

Siyasi partiler ve seçim yasaları değişmeden yapılacak bir seçim, sorunları ertelemekten başka bir sonuç doğurmaz.

Seçim Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta yapılsın tartışmalarının arasına bir de genel af sokuşturuldu.

Susurluk kazasından bu yana iki yıl geçmiş ve bu davadan tutuklu kimse kalmamışken; adalet mekanizması bu kadar ağır ve aksak çalışırken Sayın Raşan Ecevit buyuruyorlar ki "Devletin trilyonlarını çalanların çaldıkları yanlarına kar kalırken iki somun ekme çalan çocuk hapse mahkum ediliyorsa adalet terazimizi de sorgulamamız gerekmez mi?" Haklısınız, sorgulamak tabii ki gerekir. Ama hükümet ağlama duvarı değil ki. Hem, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Bilmem şu kadar sandalye ile siz bu hükümetin ikinci ortağı değil misiniz? Ya "düşünce ve ifade suçları"? Düşünmek devlet yeticiliğinden daha mı ağır suç?

Demokrasilerde fikir suçu olmaz. Düşünce ve ifade özgürlüğü savunulmadan, terörle mücadele yasası değiştirilmeden, infaz sistemi iyileştirilmeden, cezaların caydırıcılığı tesis edilmeden, kısaca; yargı reformu yapılmadan, yargı bağımsızlaştırılmadan toplumsal huzuru sağlayacağınız iddiaları inandırıcı olamaz.

Adalet bakanlığına ayrılan pay, bütçenin binde sekizi, savunmaya ayrılan pay, bütçenin dörtte biri iken af çıkarmanın anlamı ne?

Hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti yapılanmasını ve organizasyonunu savunmak yerine aklına estiği gibi, çerçevesi çizilmemiş, hele de "düşünce suçunu" kapsam dışı bırakan bir genel af kolaycılığı mafyanın cirit attığı, yolsuzlukların ayyuka çıktığı bugünlerde basit oy avcılığından öte, duygusal bir anlam bile taşıyor.

Adalet mekanizması "vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışmak"tan kurtarılmış hukukçularla ancak çalışır. Siyasetin hukuka egemenliği ortadan kaldırılmamalıdır. Yargı reformu gerçekleştirilmelidir. YARGI BAĞIMSIZ OLMALIDIR.

YÖNETİM KURULU

GAZİANTEP ŞUBE İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. M. Tahtacı İşm. Kat 2 GAZİANTEP Telefax: (342) 230 44 77 230 52 92	KAHRAMANMARAŞ İL TEMSİLCİLİĞİ İsmetpaşa Mah. Şeyhadil Cad. Kat 1 No: 39 KAHRAMANMARAŞ Telefax : (344) 223 76 34	KİLİS İL TEMSİLCİLİĞİ Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü KİLİS Tel : (348) 834 10 06
NİZİP İLÇE TEMSİLCİLİĞİ Atanürk Bulvarı Sever İşh. Kat:4 No: 47 Nizip/GAZİANTEP Tel:(342) 517 88 63	ELBİSTAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ AEL İşletme Müdürlüğü Elbistan/KAHRAMANMARAŞ Tel: (344) 524 22 82 524 22 83	AFŞİN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ TEK İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ Tel: (344) 524 22 04 524 22 05

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

Şube Başkanımız Ali PERİ'nin LPG ile ilgili yapmış olduğu basın açıklamasını yayımlıyoruz. 06.08.1998

TEKERLEKLİ BOMBALAR TEHLİKE SAÇIYOR

Ülkemizde son yıllarda motorlu araçlarda LPG kullanılması, hızla yaygınlaşmaktadır. Araçlarda kullanılan LPG'nin yakıt maliyeti, motor ömrü ve eksoz gazı emisyonu bakımından birçok avantajları olduğu bilinmektedir. Ancak kural dışı olarak, tecrübesiz ve bilinçsiz kişilerce maliyeti düşürmek amaçlı, eksik veya hatalı malzemeler kullanılarak yapılan dönüşümlerle, zaten sorunlarla dolu olan trafiğimize hayati tehlikeler arzeden yeni araçlar katılmaktadır. Benzine göre daha ekonomik olması nedeniyle tercih edilen LPG, özellikle ticari taksiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Gün geçtikçe LPG'li araçlara talebin artması ve bu konuda gerekli önlemler alınmaması, gerekli denetimlerin yapılmaması ileride büyük sorunları da beraberinde getirecektir. Kuraldışı yapılan bu araçlar, adeta birer tekerlekli bomba durumundadır. Küçük bir gaz sızıntısı ile her an infilak etme tehlikesi olan ve küçük bir kazada sadece kendi aracını değil, tüm çevreyi tehdit eden bu tekerlekli bombalar için gerekli önlemler acilen alınmalıdır.

Son bir yıldaki LPG'li araç kazaları, zaten konunun ciddiyetini ve denetimsizliğini gözler önüne seriyor. Eskişehir 5 Temmuz 1997 LPG'li araç kazası ve 4 ölü. Bağcılar 7 Ocak 1998 LPG Gaz Dolum İstasyonu ve bir minibüs yangını; sonuç miyarlarca zarar. Niğde 30 Ocak 1998 LPG'li araç kazası ve 7 ölü. Son olarak da İstanbul Mısır Çarşısı'ndaki patlama, 7 ölü ve 118 yaralı.

İyi bir montaj, uygun gaz ayarı ve standartlara uyularak yapılan dönüşümlerde tehlike riskinin ortadan kalktığı ve kaza durumunda, benzinli araçlara oranla daha az tehlikeli olabilme durumu var iken denetimsizlikten yapılan kaçak

dönüşümlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Şu an şehrimizde yüzlerce araç, LPG dönüşümü yapabilmek için yetki almamış firmalar tarafından kaçak olarak dönüşümünü yaptırmış durumdadır. Bu sayı da gerekli önlemler alınmadığı takdirde artacaktır. Çok geçmeden konunun ciddiyetinin dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınmasını, gerekli denetimlerin yapılmasını ve bu konudaki yasal yönetmeliklerin uygulamaya geçirilmesi için, konu ile ilgili kurumları ve kamuoyunu uyarıyor ve acilen şu önlemlerin alınmasını öneriyoruz:

1. Kaçak olarak LPG Dönüşümü yapan firmalar kapatılmalı veya bu firmalar yasal hale getirilmelidir.

2. Kaçak olarak dönüşümü yapılan araçlar, trafikten men edilmeli veya LPG Dönüşümü yapabilmek için yetki almış firmalar tarafından uygun hale getirilmelidir.

3. LPG Dönüşümü yapabilmek için yetki almış firmaların denetimleri yapılmalı ve bu konudaki standartlara ve yönetmeliklere uymaları denetlenmelidir.

4. Dönüşümü yapılan araçların 6 ayda bir periyodik olarak bakımları ve kontrolleri dönüşümü yaptırdığı firma tarafından yapılmalıdır.

Bu kontrollerde araçların eksoz gazı emisyon ölçümleri yapılarak, uygun gaz ayarları yapılmalıdır.

5. LPG Gaz Dolum İstasyonlarının denetimleri yapılmalı ve bu konudaki yasal yönetmeliklere uymaları sağlanmalıdır.

6. Dönüşüm yapılan araçların ön ve arka camlarının sağ üst köşesine LPG logoları yapıştırılmalıdır.

7. LPG'li araçların kapalı otoparklarda, parketmelerine izin verilmemelidir.

Eskişehir, Bağcılar, Niğde ve Mısır Çarşısı örneğinin bir benzerinin de şehrimizde yaşanmaması için, konu ile ilgili kurumları, tüm yetkilileri ve kamuoyunu uyarıyor ve bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını diliyoruz.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 18/08/1998 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasını yayımlıyoruz.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/07/1998 tarih ve 29 sayılı kararı ile Kültürpark katliamına devam edilmeye çalışılmaktadır. Daha önce Sigorta hastanesi bitişiğindeki alanda yapılan katliam girişimi tarafımızdan kamuoyuna duyurulmuştur. Şimdi yeni bir kararla, Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark kapsamında spor alanı yapmak amacı ile kamulaştırdığı bu alanı, ticaret meerkezi haline getirerek kamu yararına aykırı olarak satmaya çalışmıştır.

1939 yılından beri yapılan tüm imar planlarında yeşil alan olarak düzenlenen bu alan, bugün hangi koşullar zorlamıştır ki ticaret alanına dönüştürülmektedir. Bu işlemin hiçbir gerekçesi yoktur. 1988 yılında yapılan Kültürpark kentsel tasarım yarışmasının jürisi bu ülkenin yetiştirmiş olduğu konularında uzman bilim adamlarından oluşmaktaydı. Bu bilimsel kurulun Kültürpark ile ilgili açıklaması şöyle "Kültürpark alanında öncelikle mesire, spor kompleksi ve fuar amaçlarına uygun olarak 222 hektar büyüklüğünde bir kentsel park oluşturulması ve kente sosyal, kültürel, ekonomik katkılar sağlanması hedeflenmiştir." Kendilerini bilim adamından bilimden üstün gören ve ben yaptım oldu diyen çağdışı zihniyetlerin, bu bilimsel kurulun oluşturduğu kentsel hedeflere ulaşılmasını engelleme girişimlerine kesinlikle göz yumulamaz

1- Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu bu karar 3194 sayılı İmar Kanunu ve

yönetmeliklere aykırıdır. Çünkü bu alanda imar planı revizyonunu gerektirecek hiç bir koşul yoktur. Spor kompleksi bu kentin ihtiyacıdır ve uygulaması için mülkiyet Belediyenin eline geçmiştir.

2- Büyükşehir Belediyesi yönetiminin görevi kamu yararı doğrultusunda hizmet vermektir. Halkın elindeki arazileri spor alanı, yeşil alan diye kamulaştırıp sonra da planı değiştirerek rant sağlamaya çalışmak kamu yararına değil kamu zararına çalışmaktır.

Bu tutumuyla Belediye bazı çevrelerin emlakçısı durumuna düşürülmektedir. Diğer taraftan, bu değişikliklerle kamulaştırmadan önceki mülkiyet sahiplerine arazilerini geri alma hakkı yaratılmıştır. Böyle bir durumda da Belediyenin kamulaştırma için kullandığı kaynaklar zarara uğratılmış olacaktır.

3- Kültürpark projesi 1988 yılında yarışma yöntemi ile elde edilmiştir. Yarışma şartnamesi ve sözleşmesinde proje üzerinde, fikir ve sanat eserleri yasasından doğan müellifin telif haklarının saklı olduğu alenen belirtilmesine rağmen, bu değişiklikle üyelerimizin telif hakları çiğnenmiştir.

Kültürpark'taki yağmaya son verilmesi, bu alandaki plan değişikliği, plan revizyonu gibi ardı arkası kesilmeyecek uygulamalara başlangıç oluşturulmaması, kamu yararının herşeyden ve herkesten üstün olduğunun vazgeçilmez kural olması, Belediyelerin özellikle imar planlarında yapmaya çalıştıkları tahribatların tarafımızdan takip edildiğinin bilinmesi amacıyla konuyla ilgili itiraz hakkımızı kullanacağımızı ve gerekirse yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyurmayı görev biliriz.

İŞ MAKİNALARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU DÜZENLENDİ

Şubemizde 10 Ağustos-21 Ağustos 1998 tarihleri arasında 7. Dönem İş Makinaları Operatörü Yetiştirme Kursu düzenlendi.

Kurs öğreticiliğini Teknik Görevlilerimiz Bekir İNCEBİYİK ve Kerem YELEKÇİ'nin yapmış olduğu kursta, başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.

LÜTFEN ÜYE AİDATLARINIZI ÖDEYİNİZ.

BARIŞ İÇİN SAVAŞI TANIMLAMAK

"Konusu Barış olan bu konuşmam, beklendiğikadar şiirsel olmayabilir, çünkü ben savaşı yaşadım" diye söze başladı Amra Zülfikârbaşı (Zülfikarpasic) Saraybosna'dan gelmişti. Kadınlar konuşurda, yemek tariflerinden söz etmeden olur mu hiç? Amra Zülfikârbaşı Bosna Hersek'ten güncel bir yemek tarifi tüm dinleyenlere:

"4 fincan süt tozu (karaborsadan bulunacak)

1 fincan sıvı yağ (insancıl yardım paketlerinden)

1 fincan su (önce iyice kaynatın)

0.5 fincan sirke ya da 1 limon

1 çay kaşığı sarmısak tozu (yakın bir arkadaşınızdan armağan)

Belki bir demet maydonoz (çok şanssız ve bol paranız varsa)

ABD yardımpaketlerinden çıkan bir plastik kaşıkla bütün malzemeleri muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Sonra ısıyı -10 °C'de olan balkonunuza koyun. İsterseniz de -8 °C'de olduğu mutfağınızda da bırakabilirsiniz. Karışım koyulaşıp sertleşince yenabilir. Her ne kadar başka türlü olmasını istesenyizde, bu peynir benzeri yiyeceği soğuk olarak servis yapmak zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok."

Böyle diyordu. Bu yaz Barcelona'da düzenlenen "Altıncı Kadın Yaz Üniversitesi'ne" katılan Saraybosna'lı Amra Zülfikârbaşı. Bosna Hersek halkının savaştaki günlük yaşamından verdiği ayrıntılarla, tüm dinleyenlere Barış'ın ne büyük nimet olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi.

Ya ülkemizin Güneydoğu'sunda 15 yıldır süregelen savaş. Resmi kaynaklara göre 30 bin insanın ölmesine, yüzbinlerce insanın topraklarını terketmek zorunda kalmasına, köylerin yakılıp yok edilmesine yol açmakla kalmamış, ülkenin her yanından ağır tahribatlara yolaçmıştır.

Devlet Bakanı Salih Yıldırım 27 nisan 1997 tarihinde Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yaptığı söyleşide; bu güne kadar savaşa 84 milyon dolar (21 KATRİLYON) harcadığını belirtmiştir. Eğer savaş olmasaydı, kalıcı bir barış ortamında, bu 84 milyon dolar her kesimin yararına kullanılabilecek yatırımlara dönüştürülebilseydi, sadece Güneydoğu'da değil ülkenin her yerinde kol gezen yoksulluğun ve işsizliğin hafifletilebileceği gibi enflasyon düşürülmesi, dünya ülkeleriyle rekabet edilmesi v.s. gibi birçok hedefin

gerçekleştirilebilmesi daha kolay olabilecekti.

Savaşın çirkin yüzünü 1945 yılında Japonya'da Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atom bombası atıldığında da görmüştü dünya. Teknolojik gelişmeler bir kez daha amacından saptırılıp, egemen güçlerin ideolojilerine alet edilmişti.

"İnanılmaz uyum yeteneği insanoğluna Kuzey'in bitmek tükenmek bilmeyen buzullarından Sahra'nın kor halindeki kumlarına, Amazon'un karanlık ortamlarından Himalayalar'ın aydınlık zirvelerine kadar her yere yerleşebilmeyi mümkün kıldı. Doğanın her zorluğu karşısında kendine yaşamda kalabilecek bir boşluk arayan ve ondan kendine çıkar sağlayan insanlar oldu. Sosyal çerçeveler, dış koşullara bağımlı olarak oluştu. Kadınların sayıca çok az olduğu kutuplarda, misafirperverliğin bir göstergesi olarak konaklayan yolculara sıcak ve iyi bir gece geçirmeleri için eşler sunulurken, bedevi kavimlerde erkeğin eşine fırlatılan bir bakış bile, onun ölümüne neden olabiliyordu. Kuzey'in erkeği bedevinin kıskançlığını nasıl anlayabilirdi? Sahra'daki bedevi uzun kutup gecelerinde bir iglu (buz kalıplarından yapılmış kulübe) içinde olup bitenleri nasıl tahmin edebilirdi?

Ancak maalesef tam da bu çok çeşitlilik sadece bin yıllarca yaşamda kalmamızı sağlayacak gücün kaynağı olmakla kalmayıp, hoşgörüsüzlük, nefret ve savaşın da kaynağı oldu. Kendimizden farklı olanlardan korkuyoruz ve bu bizi saldırgan canavarlara dönüştürüyor. Din fanatizmi yanısıra etnik çatışmalar da dünyamız üzerindeki düşmanlıkların nedenleri arasında. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte, bir zamanlar bünyesindeki halklar arasında onyıllardır bastırılmış olan nefret duyguları tekrar su yüzüne çıktı. Bosna'da kısa süre öncesine kadar birbirleriyle komşu ve arkadaş olan insanların birbirine uyguladıkları vahşet, insanın kendinden farklı olana karşı saldırganlığını sergiliyor. Farklılıklar benzerliklerden çok daha çabuk algılanıyor. Ancak birbirimizin aynısı olsaydık ne olurduk? Var olabilir miydik? büyük olasılıkla olamazdık. Radikal bir biçimde eşit kılınmak hepimizin sonu olurdu." diyor İsaibel Allende.

Bizler barışı özledik. Ülkemiz ve dünya için KALICI bir BARIŞ istiyoruz.

Kaynakça: TMMOB Birlik, 6-13 Eylül 1998 Cumhuriyet Dergi,

SANAYİCİLİK VE İŞLETMECİLİK

Gaziantep Sanayisi'nden bahsedilirken genellikle sanayinin çok büyük atağa kalktığı, çok gelişmiş bir sanayisi olduğu, halı dokuma, iplik, plastik sektörlerinde ilk sıralarda olduğu gibi şeylerden bahsedilir. Bunların tamamı doğrudur. Fakat Gaziantep Sanayisi, daha doğrusu Türkiye Sanayisi çok fazla gelişmiş değildir. Bu bahsedilen şeyler sanayi değil işletmeciliktir.

Türkiye pamuk ipliği üretiminde söz sahibi bir ülke olabilir. Ama bu ipliği üretebilecek makina, teçhizat ve sarf malzemeleri yapamadığımız takdirde burada söz sahibi olan kişi, bu mamulu üreten değil, bu mamulu üreten makinayı, yapan kişidir. Veya en azından tek söz sahibi olmayacaktır.

"Sanayi" dediği zaman benim aklıma gelen şey "Ağır Sanayi" dir. Yani otomotiv, döküm, makina imalatı gibi üretim çeşitleridir. Eğer bir ülke ağır sanayisini kurmuşsa, bizim sanayi dediğimiz ama aslında işletmecilik olan diğer şeyler peşisıra gelir. Ama ağır sanayiye kurmadan direkt olarak işletmecilik kısmına yöneldiğimizde, sürekli olarak birilerine bağımlı kalırız. Bu olay, temeli olmayan bir binaya benzer. Bina yapılmıştır, ama temel sağlam olmadığı için sürekli alttan desteklenmesi gerekir.

Aslında bir ülke, gerçekten ağır sanayisine çok önem vermelidir. Türkiye'nin orta büyüklükte bir şehrine otomotiv sanayisini kurduğumuzu düşünelim. Otomotiv sanayi'nde çalışacak kişiler kalifiye elemanlar olmalıdır. Eğer o şehirde yeterli sayıda kalifiye eleman yoksa, bu elemanlar başka yerlerden temin edilecek, daha sonra bu tür elemanlar kendiliğinden o şehre akın etmeğe başlayacaklardır. Burası bir sanayi şehri hüviyeti kazanacak, yan sanayi gelişmeye başlayacaktır. Burası artık bir sanayi şehri olduğundan dolayı, buraya dışarıdan insanlar gelecek, ayrıca burada konferanslar verilecek, çeşitli firmalar burada teknik seminerler ve paneller düzenleyecektir. Bu etkinliklerden dolayı, bölgede bir canlanma görülecek, yıldızlı oteller, büyük restoranlar, seviyeli eğlence yerleri, vs. yerler açılacak, kısacası bölge tanınmayacak derecede gelişecektir. Buraların işletmecileri, yine buralardan

çıkacaktır. Herşeyden önemlisi, burada onbinlerce kişi istihdam edilecektir. 10.000 kişinin istihdam edildiğini düşünsek, bu minimum 40.000 kişinin buradan ekmek yemesi anlamına gelir.

Ayrıca, bu tür işletmeler kurulduğunda yapılması gereken, fakat pek yapmadığımız, veya yapsak bile yeterli finansman sağlamadığımız birimlerin, yani ARGE'lerin kurulmasıdır.

Bugün bir fabrikaya gittiğimizde, bizi gezdiren fabrika sahibi, makinalarını tanıtırken, bunların son model makinalar olduğunu, yüksek kapasiteli olduğunu, tamamıyla bilgisayar kontrollü olarak çalıştığını, v.s. şeyleri gururlanarak anlatır. Veya bir otomobil galerisine gittiğimizde otomobilin tüm üstün özelliklerini yetkili kişi bizlere anlatır. Ben isterdim ki, tüm bu üstün özellikleri anlattıktan sonra, bunların Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp Türkiye'de üretildiği söylensin ve üzerinde "Made in Turkey" yazısı bulunsun. Bunlar şu anda fazla miktarda olmadığı için demek ki ağır sanayimiz yetersiz. Niçin yetersiz? Bu sorunun cevabı daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi siyasidir. Devlet yönetimi kolay bir iş değildir. Bir devleti yönetmek demek, kırmızı plakalı arabaya binmek, yurtdışı seyahatlerinde bulunmak, açılış, nişan, düğün seremonilerine katılmak demek değildir. Bu kişiler zeki, dürüst, çalışkan, milliyetçi ve ileriye gören kişiler olmalıdır. Bu yüzden devlet yöneticileri seçilirken çok dikkat edilmelidir. Fakat bizim devlet adamları seçerken pek başarılı veya şanslı olmadığımız ortadadır.

İşletmecilik !... Aslında bu iş de en az sanayicilik kadar zordur. Bir işletme kurulacak, makina parkı oluşturulacak ve çalışır duruma getirilecek. Bu işletmeye hammadde girişi, mamul madde çıkışı, makinaları istenen kapasitede ve verimde çalıştırma, stok kontrol gibi çalışmalar, iyi ve kontrollü bir şekilde yapılmadıktan sonra, bu işletme fazla bir getiri sağlamaz. Acemi bir terzinin bir top kumaştan ancak bir mendil çıkarmasına benzer. Bu nedenle iyi derecede işletme ve fabrika yönetimi deneyimine sahip olan kişilere ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirizki, sanayicilik ve işletmecilik birbirine bağlantılı, birbirleriyle içiçe, fakat farklı şeylerdir.

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklik yapan kanun 29.07.1998 tarih ve 2347 Mük. sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun bazı maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bazı maddeleri de 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu kanunun meslektaşlarımızı ilgilendiren bölümlerinden bir kısmı yürürlüğe giriş sırası ile aşağıda yazılmış olup, daha fazla bilgi için kanun metninin incelenmesi gerekir.

A- Kanun yayımı ile yürürlüğe giren değişiklikler

1. İşyerine alınan demirbaşların gider yazılma sınırı 5.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

2. Sahte Belge kullandığı tespit edilenler meslek odalarına bildirilecektir.

3. Limited Şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermayeleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacaklardır.

4. Yatırım Teşvik kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna edilmiştir.

B-01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler

1. Hayat Standartı esaslı, Kasa Defteri ve Kambiyo Senetleri defterleri yürürlükten kaldırılacaktır.

2. Serbest Meslek Erbabı envantere kayıtlı binek otomobillerinin giderlerinin ve amortismanlarının tamamı gider olarak gösterilebilecektir.

3. Gelir Vergisi tarifesi değiştirilerek ilk dilim 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve ilk dilim için vergi oranı %25'ten %15'e düşürülmüştür. Sonraki 3.000.000.000 TL için vergi oranı %20 olacaktır.

4. Kurumlar Vergisi oranı %25'ten %30'a

çıkarılmıştır. Ancak kâr'ın dağıtılmaması ve sermayeye eklenmesi durumunda eskiden uygulanan %10 Gelir Vergisi Stopajı yapılmayacaktır.

Bu durumda da Kurumların vergi yükü azalacaktır.

5. Geçici Vergi Müessesesi yeniden düzenlenmiş olup, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri üçer aylık kazançları üzerinden

Geçici Vergi ödeyeceklerdir.

Üç aylık hesaplanan geçici vergi dönemini izleyen ikinci ayın 15. gününe kadar vergi dairesine beyan edecek ve tahakkuk eden vergiyi ödeyeceklerdir. Örnek olarak Ocak-Şubat-Mart 1999 döneminde elde edilen kâr üzerinden hesaplanacak geçici vergi en geç 15 Mayıs 1999 tarihinde ödenecektir.

Yapılacak inceleme sonucu Geçici verginin %10'u aşan miktarda eksik beyan edildiği tespit edilirse res'en veya ikmalen geçici vergi alınarak gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.

Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde ödenen geçici vergi Yıllık Beyanname ile tahakkuk ettirilen Gelir Vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsup edilmeyen Tutar mükellefin diğer borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe iade olunur.

Ödenen geçici verginin taahhuk eden yıllık gelir vergisinden az olması halinde fark eden miktar vergi dairesine ödenecektir.

Geçici Vergi oranları : Gelir Vergisi Mükellefleri için %15, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için %25 olarak uygulanacaktır.

TAŞINDIK

YENİ ADRESİMİZ: İncilipınar Mah.Nail Bilen Cad.
M.Tahtacı İş Merkezi Kat 2 GAZİANTEP
TELEFAKS : 0 (342) 230 44 77 - 230 52 92



APTALLIĞA KARŞI DEHA

Evariste Galois'yi öldüren aptallık oldu. Kısa yaşamını, sürekli olarak karşısına çıkan aptallarla savaşıyor ve tükettiler.

Onun matematik dehası bir patlama halinde ortaya çıktı. 1823'te, oniki yaşında Paris'te Louis-De-Grand lisesine girdi. Kasvetli bir yerdi. Demir parmaklıklarla ve ızgaralarla çevrili okulu, öğretmenden çok zindancı gibi davranan bir müdür yönetiyordu. 1823 Fransa'sı hala Devrimin etkisindeydi. Dönem, bir komplolar ve karşı-komplolar dönemi idi. Bütün bunların okula da yansımaları oluyordu. Müdürün çizitleri geri getirmek için dolaplar çevirdiğinden kuşkulanan öğrenciler baş kaldırıp kilisede ilahi söylemeyi reddettiler. Müdür, ailelerine bile haber vermeden en suçlu olduğunu düşündüklerini okuldan kovdu. Galois kovulanların arasında değildi, ama aralarında olsaydı kendisi için daha iyi olabilirdi. Bu zorbalık, yaşamı boyunca kişiliğinin bir bölümünü olumsuz yönde etkiledi. Sarsıldı ve içi öfkeyle doldu.

Temel buluşunu geliştirmeye başladığında daha onaltısında idi. Hiç hazırlanmadan ünlü Ecole Polytechnique'e girmek için açılan eleme sınavlarına girdi. Burada, matematiğe olan yeteneği anlaşılabilir, halkın özgürlüğüne duyduğu özlemi giderebilirdi. Devrimin görkemli eserlerini çökertmeye çalışan gerici entrikacılar siper olanlar hep o atılgan genç Politeknikliler değil miydi?

Galois sınavlarda başarısız oldu. Yoldaşları şaşkına döndü. Onun en büyük matematik dehası olduğuna inanıyorlardı ve mümeyyizlerinin yetersizliğinden kuşkulandılar.

Bu başarısızlık Galois'i yaşama küstürdü. Onsekiz yaşında giriş sınavları için ikinci kez Politeknik'e gitti. Onun kalemlerini açmayı bile hak etmeyen insanlar, hakkında karar verdiler. Bu sınav bir efsane haline geldi. Galois'in işlemleri neredeyse bütünüyle kafadan yapma alışkanlığı karatahta önünde onun zararına işledi. Tebeşir ve silgi onu huzursuz etti. Sınavın sözlü bölümü sırasında sorguculardan biri bir güçlüğü Galois'yle tartışmaya kalkıştı. Adam hem hatalıydı hem de dik kafalı. Galois'nun bütün sabrı taşı. Silgiyi bu işkencecinin yüzüne fırlattı. Politeknik'in kapısı sonsuza kadar O'na kapandı.

Bu ikinci başarısızlıktan sonra Galois öğretmenlik mesleği edinmek için okula döndü.

Okulun artık, tedbirli bir kral destekçisi yeni bir yöneticisi vardı. Bu adamın Fransa'yı neredeyse temellerine kadar sarsan politik gel-gitlere ayak uydurmasının Galois'nin son yılı üzerinde derin bir etkisi oldu.

1830 devriminin patlayan ilk mermileri Cumhuriyetçi Galois'nin içini sevinçle doldurdu. Okul arkadaşlarını kavgaya çekmeye çalıştı, ama isteksiz davrandılar; uygun zamanı kollayan okul müdürü de okuldan ayrılmalarını yasakladı. Galois gece boyunca kaçmaya çalıştı, ama duvarlar onun için yüksekti. Bütün o "görkemli üç gün" boyunca kahraman genç politeknikliler sokaklarda tarih yazarken müdür kendi sorumluluğu altındakileri kilit altında tuttu.

Başkaldırı bitti, Galois şimdi de ailesi ile arkadaşlarının kitlelerin haklarının hararetli savunucuları olmalarından şaşkına.

1830'un son ayları her büyük politik hareketin ardından olduğu gibi çalkantılıydı. Galois, müdürün çıkarlarını gözetken dönemiğini ve okul arkadaşlarının zayıflığını politeknikteki tam tersi insanlarla karşılaştırdı. Gazette des Ecoles'e bunu anlatan bir mektup yazdı. Sonunda okuldan kovuldu.

Özel ders vermek isteyen Galois öğrenci bulamadı. Bir süre matematiğe ara vererek ulusal muhafızların, iki taburu "Halkın Dostları" denen köktencilere oluşan topçularına katıldı. Ama matematiği tamamen bir yana bırakmamıştı. Tanınmak için son bir çaba olarak denklemlerin genel çözümü konusunda Bilimler Akademisine, şimdi "Galois Kuramı" denen, bir bildiri gönderdi. Olasılık, elektrik ve mıknatıs alanlarında ünlü Simenon Poisson hakemdi. Baştan sona bir rapor yazdı. Bildiriyi "anlaşılmaz" bulmuş, ama vardığı bu ilginç sonuç için hiçbir gerekçe göstermemişti. Artık bu kadarı fazlaydı. Galois şimdi de bütün enerjisini devrimci harekete harcamaya başladı. "Eğer halkın harekete geçmesi için bir ceset gerekiyorsa" diye yazmıştı, "ben kendiminkini vereceğim".

1831 yılı 9 Mayıs günü onun başlangıcını gösterdi. Yaklaşık ikiyüz genç cumhuriyetçi Galois'nin katıldığı topçu birliğinin dağıtılması konusundaki krallık emrini protesto etmek için bir yemek düzenledi. 1789 ve 1793 Devrimlerine, Robespierre'in anısına ve 1830 devrimlerine kadehler kaldırıldı. Toplantıya isyankar ve

cüretkar bir hava egemendi. Galois bir elinde kadehi ötekinde çakısı yeniden kadeh kaldırmayı önerdi: Kralı kastederek "Louis Philippe'e diye bağırdı. Arkadaşları elindeki açık çakıyı gördüler. Bunu krala bir tehdit olarak yorumladılar ve çılgınlık atarak onay verdiler. Ertesi gün Galois tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede suçsuz bulundu. Ancak özgürlüğünü uzun süre koruyamadı. Bir aydan kısa bir sürede, bu kez bir önlem olarak tutuklandı. Bütün Fransa'nın hükümet yanlısı gazeteleri polisin bu büyük darbesine övgüler dizdi. "Tehlikeli Cumhuriyetçi, Evariste Galois" artık ellerinde, bir devrim başlatması olanaklı olmayan bir yerde tutuluyordu. Ama bir suç bulmakta güçlük çektiler. Sonunda bir suç uydurabildiler. Galois tutuklandığında topçu üniforması giyiyordu. Oysa topçu birliği dağıtılmıştı. Dolayısıyla yasal olmayan bir üniforma giyiyordu. Bu kez mahkum ettiler. Altı ay yedi.

Bir süre sonra koşullu olarak salıverildi. Sonra tek aşk deneyimini yaşadı. Başka herşeyde olduğu gibi bunda da talihsizdi. Kışkırtıcı bir polis ajanı olduğu hemen hemen kesin olan değersiz bir kız onunla birlikte oldu. Galois bu ilişkiye hırsla saldırdı, sonunda aşktan, kendinden ve kızdan tiksindi. 29 Mayıs 1832'de ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Galois'nun başı, bırakıldıktan hemen sonra politik düşmanlarıyla derde girdi. Bu yurtseverler her zaman kavgaya can atan insanlardı, talih de onu bu kavgacı insanlarla bir düelloda karşı karşıya getirdi. Kaleme aldığı "Bütün Cumhuriyetçilere Mektup" ta şöyle yazdı: "İğrenç bir fingirdeğin kurbanı olarak ölüyorum".

Bunlar yazdığı son sözlerdi. Bu mektubu

yazmadan önce, bütün geceyi, önceden gördüğü ölüm kapısını çalmadan, kafasından bir yağmur gibi boşanan büyük düşüncelerin bir kaçını yakalamak için zamana karşı yarışarak saatlerce son bilimsel arzusunu ve vasiyetini çılgınlar gibi kağıda dökerek geçirmişti. Defalarca yazmayı kesip sayfa kenarına "vaktim yok, vaktim yok" diye yazdı. Ve bir sonraki çılgın karalamasına geçti. Gün doğumundan önce bu son saatlerde yazdıkları, kuşaklar boyu matematikçileri meşgul edecekti. Onları yüzyıllardır kıvrandıran bir gizli doğru çözümünü bulmuştu: Bir denklem hangi koşullarda çözülebilir? Ama bu birçoğundan yalnızca biriydi. Bu büyük yapıtında Galois, öbekler kuramını muhteşem bir başarıyla kullandı. Galois, 1832 Mayısının otuzunda erkenden "onur alanında" rakibiyle karşılaştı. Düello 25 adımdan tabancayla yapıldı. Galois düştü; bağırsaklarından vurulmuştu. Düello alanında doktor yoktu. Düştüğü yerde bırakıldı. Geçen bir köylü onu hastaneye götürdü. Galois ölmek üzere olduğunu anlamıştı. Kaçınılmaz karın zarı iltihabı baş gösterdi. Kendisinden küçük erkek kardeşi göz yaşları içinde yanına geldi. "Ağlama" dedi Galois "yirmi yaşında ölmek için bütün cesaretimi toplamalıyım". Ertesi sabah erkenden öldü. Ortak bir çukura gömüldü; bunun içinde bugün Evariste Galois'nın mezarından kalan hiçbir iz yok. Ondaki kalan ebedi anıt biraraya getirilen yapıtları. Onlar da atmış sayfa tutuyor.

Kaynak: Berry, Adrian, Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara

ÜYELERİMİZDEN

Şube Başkanımız Ali PERİ'nin yeğeni vefat etmiştir. Ali PERİ ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Üyemiz A. İhsan KUTLAR'ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, A.İhsan KUTLAR'a ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Üyemiz Erol BAKBAK'ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Erol BAKBAK ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Üyemiz Mehmet ŞAHİN'in kızı olmuştur. Mehmet ŞAHİN 'in kızı Beyza'ya aramıza hoşgeldin diyoruz.

SATRANÇ-BULMACA

MERKEZE AİT KLASİK İLİM

Tahtanın merkez hanelerinin kenarlardakilerden daha kıymetli olduğu bilinir. Merkeze yerleştirilmiş bir Figür daha çok haneyi kontrol eder ve bu nedenden ötürü daha büyük bir etkiye sahiptir. Öyleki Tarrasch'un "Springer am Rande ist eine Schande" ifadesi "popüler" şekilde açık satranç gerçeğini aksettirmektedir (beyit şeklinde yazılan bu cümlelerin anlamı "Kenarda bir at-bir ayıptır"). Bunun için her bir satranç partisinde, merkez hanelerinde egemenlik için devamlı bir mücadele meydana gelmektedir. Merkezde ilk olarak üstünlük sağlayan taraf, dengeyi kendi lehine bozmak için iyi ön şartlar elde etmektedir. Merkezdeki üstünlük hem doğrudan doğruya hücumlar için Steinitz'e göre başarılı Şah hücumları sağlam bir merkez olmadığı vakit pek gerçekleşemez-hem de çeşitli konumsal avantajlar elde etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, merkezdeki üstünlük sayesinde rakibin manevra yeteneği de sınırlanmaktadır (frenlemektedir).

Klasik merkez, bir Şah hücumu için çıkış noktası olarak

1. Örnek

Spasski - T. Petrosyan (Maç 1969 5. parti)
1.c4 Af6 2. Ac3 e6 3. Af3 d5 4. d4 e5 "Düzeltilmiş Tarrasch savunması **5. c: d5 A:d5 6. e4 A:c3 7. b:c3 c:d4 8. c:d4 Fb4+ 9. Fd2 F:d2 (9...Va5 10. Kab1 F: d2+ 11. V:d2 V:d2+ 12. Ş:d2** Vezirsiz

ve kuvvetli bir merkez sayesinde Beyazlara çok daha iyi olanak (şanslar) sağlayan bir oyun sonuna götürür. Bu tipdeki konumların nasıl doğru şekilde oynanacağını Rubinstein, Schlechter'e karşı kazandığı partide örnek olacak surette gösterdi).

10. V:d2 0-0 11. Fc4 Ac6 12. 0-0 b6 13. Kad1 Fb7 14. Kfe1 Kc8 (Boleslawski burada 14.... Aa5. Fd3 Vd6 önermektedir).



19...Vc2.

2. Problem: Siyahlar geçer Piyonu bloke edebilir mi? 19.... Vd6 yanıtından sonra Beyazlar ne oynarlar? Ya 19.... Ac4'ten sonra?

20. Vf4. 20.... V:a2 21.d6 Kcd8 22. d7 Vc4 23.Vf5 h6 24. Kc1 Va6 25. Kc7 b5 26. Ad4 Vb6? Hızla kaybeder
27. Kc8 Ab7 28. Ac6 Ad6 29. A:d8! A:f5 30. Ac6 ve Siyahlar terkeder

Şekildeki gibidir.

1. Proplem: Bu savunmanın temel fikri nedir?

15. d5! Tipik bir yarma hareketi.

15. e:d5. 16. F:d5 aa5. 17. Vf4 Ve7 18. Vf5 F:d5 19. e:d5.

İdeal bir pozisyon: Bütün beyaz Figürler merkeze egemen olmaktadır.

BULMACA

SOLDAN SAĞA

1-Tekstil boyamacılığında boya-Su ve materyal oranını belirten bir terim. 2-Bir harfin kalın okunuşu - Suç. 3-Esneyebilen ve uzayıp kısalabilen malzemelere verilen ad - Demir kırı. 4-Atlara takılır - Okeylemek. 5-Bir hastalık - havakürede bir tabaka - Etrafı su çevrili kara parçası. 6- Bir metal. 7-Bir nakış türü - Gözleri görmeyen. 8-Mevki - Moda, akım. 9-Hassas bir ölçü aleti. 10-Leke - Bir gaz.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1-Tehlikeli bir hastalık - Bir sayı. 2-Çoğul eki-Asgari. 3-Bataklık bitkisi. 4- Bir kap - Kurnaz 5- Bir latince harfin okunuşu - Elektrik kesildiğinde yakılır. 6-Buhar kazanlarına takılan ve bacadan atılan kızgın gazın entalpisinden faydalanmak için kullanılan bir parça. 7-Güney Amerika'da bir nehir. 8-Müzikte bir notayı yarım ses pesleştirmeye yarayan işaret-Bir enerji birimi. 9-Veysel ünlü Türk ve İslam düşünürü - Bir harfin ince okunuşu. 10-Bir ünlem. 11-İçine birşeyler konan eşyaya verilen genel ad - Eşitlik. 12-Bir su yumuşatma cihazı türü. 13- Oksijen - Kokulu bir bitki



Bir önceki sayımızda yayınlanan bulmacanın cevapları SOLDAN SAĞA

1-Varyatör-Afak 2-İl - Asil - Trafo 3- Ski -Atü - İza 4- Kafalamak 5- Olağanüstü - Re 6-Zi 7-İt - Etnik 8-Termik - ismet 9-Ahlamak - Alo 10-Ayaksız - Al

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1-Viskozite 2-Alkalite 3-İfa - Ray 4-Ya - Ağ - İmha 5-Asalak - İlk 6-Titan - Kas 7-Ölümüne - Mı 8-As - Az 9-Tiktonik 10- Arz - İs 11-Faal - İkmal 12-Af - El 13-Kondenstop

KİTAP KÖŞESİ

SOFİ'NİN DÜNYASI

Benzer insanların, yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda "3000 yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan gününbirlik yaşayan insandır" diyen Goethe'nin gününbirlik insanlarından olmama yolunda ciddi bir adım ?

15. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin" yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco'nun "Gülün Adı" nda ortaçağ teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefede gösteriyor.

Gaarder (1952) özellikle gençliğe yönelik kitaplarıyla tanınan Norveçli bir felsefe öğretmeni.

Sofi'nin Dünyası yayımlandığı 1991 yılından bu yana aralarında Korece, Rusça, Japonca, Arapça gibi dillerde de olmak üzere kırka yakın dile çevrilmiş ve yayımlandığı her ülkede en çok satan kitap olma başarısını elde etmiştir.

Norveççeden Çeviren: Gülay KUTAY

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan hayvanat bahçesinde dişi bir orangutanın yaptığı resimler büyük ilgi görüyor. Monika adlı orangutanın bundan bir kaç ay önce bulduğu tebeşirle yapmaya başladığı resimler, özellikle "Yeni Ruslar" adı verilen akıma yakın kişiler arasında 50 dolara alıcı buluyor. *Cumhuriyet Gazetesi. 30 Ağustos 1998*

KİM KİME DUM DUMA HERİÇ AK



DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

(1 EYLÜL)

Söken şafaklar için BARIŞ olsun,
Köprü için, şarap için BARIŞ!
Toprak ve sevgilerle
Eski türküyü yoğurarak
Kanımda dolaşan
Ve beni çoşturan,
Alfabeye BARIŞ olsun!
Karnımızın acıktığı
Sabahta,
Kent için barış olsun!
Ve kökler ırmağı
Missisipi için BARIŞ!
Kardaşımın gömleği için BARIŞ,
Rüzgarın damgasını vurduğu;
Kitap için BARIŞ olsun!
Ve ev ev ışık gibi dolaşan
Postacıya selam,
Sadece Rozar'ı yazabilen
Sağ elim için BARIŞ olsun!
Taş gibi duran,
Savaşçı Bolivya'lıya BARIŞ!
Ve de evlencesin diye BARIŞ.
Biyo-Biyo'nun bütün bıçkıevlerine
BARIŞ olsun!
Ve en tatlı eşyası üzerinde
İşlenmiş bir yüreğin bulunduğu
Viyoming'in küçük müzesi için
BARIŞ olsun
Fırıncı ve sevdalıları için BARIŞ;
Un için
Ve doğacak tüm buğdayları için BARIŞ olsun!
Çayır çimen arayan bütün aşklar için,
Ve bütün yaşayanlar için;
Bütün sular, bütün topraklar için
BARIŞ olsun!

PABLO NERUDA

Ağustos
ayı
içerisinde
kaybettiğimiz
yazar
Bekir YILDIZ'ı
saygıyla
anıyoruz.

**III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI/ CİLT I-II
YAYIN NO: 203/1, 203/2**

Birincisi 1993 yılında düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi iki yıllık periyotlar halinde yapılmaktadır.

Tesisat alanında çalışan birçok kuruluşun katkı koyduğu Kongre yoğun ilgi görmüş ve süreç içerisinde kurumsallaşmıştır.

Dört gün süren Kongre süresince sunulan bildiriler toplam iki Kitap'ta toplanmıştır.

Sunulan bildiriye bir kaç örnek vermek gerekirse; "Tekstil Kliması, Yangın Güvenliği Esasları, Endüstriyel Kurutma Sistemleri, Isı Pompaları, Su Şebekelerinde Kullanılan Kontrol Vanaları, Su Basınçlandırma Sistemleri" verilebilir.



Ederi : Üye-Öğrenci: 4.200.000 TL. Diğer: 4.900.000TL.

**SAYISAL DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI/CİLT I (TEMEL İLKELER VE PROGRAMLAMA)**

Prof.Dr.Alp ESİN / YAYIN NO: 140

"Modern üretim sistemlerinin özünü sayısal denetimli takım tezgahları oluşturmaktadır. Ülkenin endüstriyel ve eğitim kuruluşlarında da sayısal denetimli tezgahlar giderek çoğalmakta ve bu tür tezgahları programlamak ve kullanmak için gereken elamanlara olan talep artmaktadır. Ancak bir çok konuda olduğu gibi, bu konuya ilgi duyanların da başvurabilecekleri Türkçe kaynaklar sınırlıdır. Başlatılmış olan yoğun eğitim çabalarına yardımcı olabilmek ve genç mühendislerde gözlemiş olduğum ilgiyi cevaplayabilmek amacıyla, Makina Mühendisleri Odası'nın desteği ile bu kitabı hazırlamış bulunuyorum." diyor kitabın yazarı.

Ederi : Üye-Öğrenci 900.000 TL. Diğer: 1.200.000 TL.

**PRES İŞLERİ TEKNİĞİ / BÖLÜM I-II
A.Turan GÜNEŞ / YAYIN NO:129, 130**

"Seri üretimde pres işlerinin çok önemli bir yer tuttuğu ve en ekonomik imal yöntemlerinin başında geldiği bilinmektedir." Ancak konuyla ilgili yeterli Türkçe yayın ne yazık ki yoktur. İki bölüm halinde hazırlanan kitap konuyla ilgilenenlerin ihtiyacına kısmen cevap verebilmektedir.

"Birinci bölüm; kesme, bükme ve şekil verme konularına ayrılmıştır. İkinci bölümde; çekme ve derin çekme konuları işlenmektedir."

Konuların seçimi ve anlatımı, uygulama alanları dikkate alınarak hem konuya yeni başlayanlara, hem de bu konuda uğraşanlara hitap edebilecek şekilde işlenmeye çalışılmıştır.

Ederi : Üye-Öğrenci 1000.000 TL. Diğer: 1.250.000 TL.

